

# STYRSÖ SÅNGER

## **Melodi: Svarte Rudolf**

Se Arbores gäster sig gonar  
vid kräftfaten i allsköns ro,  
där romstinna kräfthonor tronar  
med bröst och med stjärt och med klo.  
Nu börja vi avklädningsscenen  
i fäderneärvd ritual.

Den lockande röda sirenen  
har snart inte på sig sitt skal.

Vi tassarna först konsumerar,  
den högröda hansken vi spräckt  
och sugande kyssar placera  
på magen – det smakar konfekt.  
Korsetten på fatet vi slänga  
och petar i skrymslen och vrår  
och kjolen vi av henne kränga  
ty sist efter stjärten vi trår

Vi göra sen om proceduren,  
så länge vår mage det tål  
och dränka de läckra små djuren,  
i sedvanligt mått alkohol.  
Ty snapsen skall inte förglömmas,  
den välkommen är såsom få.  
med andakt den också skall tömmas  
med Arbores vänner gu'tår.

## **När Helan man tagit**

När helan man tagit och halvan ska  
drickas  
det är som att kyssa en nymornad flicka.  
Ju mera man tager ju mer vill man ha  
En ensammer djävul gör alls ingen glad.

## **Gamla Styrsvövisan**

Härlig är sommarnatten  
Här uppå Styrsvö Bratten.  
Månen den lyser så rör och rund.  
Vi älskar Styrsvö i varje stund.  
Höstlöven snart börjar falla,  
därför vi lova oss alla  
när vårsolen lyser på skär och på fjärd,  
går till Styrsvö vår färd

## **Nya Styrsvövisan**

Mel: De vå på Lorensberg  
Tider komma tider går  
unga de blir gamla.  
Styrsvö sommar ön består  
allesamman samla.  
Ligger här i Kattegatt  
där salta vågor svalla.  
Solbelyst och de så att  
sjunga kunna alla.  
Refr:

För här på Styrso Bratten

vårt paradys.

Är livet ljust och glatt

på alla vis.

I goda vänners lag

på Arbor' fest.

Vi prisa gången dag

och trivs som bäst

Refr:

För här på Styrso Bratten

Fagrast kvinnligt jordeliv

Finns på Styrso Bratten.

Tänk ett sådant tidsfördriv

svärma månskensnatten

Brunbränd smäcker, elegant,

här är varje flicka.

Här var manlig sekundant

skålen henne dricka.

Refr:

För här på Styrso Bratten

...

Kvällen lider mot sitt slut,

morgonrodnad sprides.

Skratta, skämta, bara njut,

vänskapsbanden smides.

Solen högt på himlapäll,

när vi hemåt vandra.

Minnas ska vi denna kväll,

som så många andra.